

Enkele literatuur en bronnensuggesties voor Sommige Dingen (vallen in het water...)

### Literatuur

- Claire vanden Abbeele\*: Nu jij er niet meer bent – *rouwen met kinderen en tieners*. (lannoo 2001, ISBN 10:90-209-4585-8, isbn13: 978-90-209-458-0)  
\*Claire vanden Abbeele is een autoriteit op vlak van begeleiden van rouwprocessen. U vindt meer werken en informatie over haar op <http://www.clairevandenabeele.be/>
- Johan Snoeck: Dit doe je kinderen niet aan – het begeleiden van kinderen op bezoek bij een stervende. (Lannoo campus ISBN 90 209 56671 – NUR 749°)
- Kolet Janssen: Het boek van de troost – *met kinderen denken over afscheid verlies, leven, geluk* (Davidsfonds/infodok 2007, ISBN 978 90 5908 2380)
- Ineke Van Essen: Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk. - Als je vader of moeder is doodgegaan (De bonte bever 1999, ISBN 90 6481 326 4)
- Werner Storms: Dood zijn, hoe lang duurt dat? – Vragen van en voor kinderen over de dood. (Mozaïek 2000, ISBN 90 6822 728 9 – D/2000/4124/022)

### Organisaties:

“Het huis van de mens” (Mechelen en Vilvoorde)

*Het huis van de mens verleent vanuit een niet-confessionele levensbeschouwing morele hulp aan mensen in moeilijke situaties. Het huis van de mens Vilvoorde werkte een bijstandspakket uit voor kinderen en jongeren in rouw: “de sokken van de olifant”. Vanaf eind oktober 2012 zou het pakket beschikbaar zijn. Niet enkel uitgesproken vrijzinnigen kunnen beroep doen op de steun van Het huis van de Mens bij het begeleiden van kinderen of jongeren in een rouwproces, ook mensen die zich aangesproken voelen door de aanpak kunnen ondersteuning krijgen, ook scholen of leerkrachten die werken vanuit een andere levensbeschouwelijke visie.*

### Enkele websites:

- [www.missyoubelgium.be](http://www.missyoubelgium.be): organiseert – ism vele andere Vlaamse organisaties op **10 november 2012** een **missing you-dag** : een dag voor jongeren die een zwaar verlies te verwerken hebben. Mocht u kinderen of jongeren kennen die hierdoor geholpen kunnen worden, leek het goed deze dag hier ook te vermelden.
- <http://rouwverwerking.webs.com/cultureleverschillen.htm>: tijdens het werken in de Brusselse klassen, vielen de culturele verschillen op die rouw en rouwverwerking met zich me brengen. Bovenstaande website geeft inzicht in de manier waarop in verschillende culturen – in grote lijnen – gerouwd wordt. (individuele en streekgebonden verschillen kunnen uiteraard nog voor veel variaties of interpretaties zorgen)